

**kwijt**

ik kreeg geen  
antwoord  
toen ik naar  
de oorlog vroeg

alle ogen  
sloegen naar  
de stilte zei  
genoeg

met lege  
ogen  
kijken zij terug  
in de tijd

zij werden  
beroofd en  
bedrogen

zij zijn voor  
altijd  
een stukje  
vrijheid  
kwijt

Elise Kuilder

